



## Kerkelijke werkgroep Wageningen750

### Eindverslag kerkelijke activiteiten in het kader van Wageningen 750

#### Inleiding

De Wageningse kerken/geloofsgemeenschappen, verbonden via KerkNet Wageningen, hebben eind 2011 een "kerkelijke werkgroep Wageningen750" gevormd om als kerken gezamenlijk een programma te maken voor het feestjaar 2013. In januari 2012 kwam de werkgroep voor het eerst bij elkaar en in het voorjaar ontstonden de eerste plannen voor een 6-tal activiteiten in het feestjaar.

In juli 2012 heeft onze werkgroep het "kerkelijk plan Wageningen750" met de 6, later 7, deelplannen incl. voorlopige begroting gestuurd naar de besturen/leiding van de kerken. In een bijeenkomst in september 2012 zijn de plannen nader toegelicht. Op deze bijeenkomst waren besturen/leiding en belangstellenden aanwezig. Op deze bijeenkomst meldden zich ook de eerste vrijwilligers voor de verdere uitvoering van het kerkelijke plan. Vanaf toen konden we van start gaan met de verdere invulling en organisatie van de verschillende deelplannen. Dit gebeurde in subgroepjes. In de werkgroep werden ideeën en ervaringen uitgewisseld, afgestemd en werd de voortgang besproken.

Op 29 maart 2013 startte het eerste deelplan "Wageningen Dient" met een mooie aftrap door minister Dijsselbloem en op 28 oktober kwam met de laatste "Ontmoetingsbijeenkomst" het kerkelijke plan tot een einde. Zoals hieronder uit de **eindverslagen met aanbevelingen** per deelplan, in min of meer chronologische volgorde zal blijken, hebben de Wageningse kerken een bijzondere en zeer gewaardeerde bijdrage geleverd aan Wageningen 750. Dit is duidelijk (h)erkend in de stad zoals o.a. blijkt uit de mondelinge reacties van de burgemeester bij diverse gelegenheden en van de gemeentelijke werkgroep Wageningen 750.

( citaat: [De samenwerkende Wageningse kerken hebben met KerkNet een bijzonder en breed programma neergezet. Hun samenwerking is een historisch feit en daarmee passend in het jubileumjaar](#) , De Stad Wageningen, 4 december 2013).

#### *Wat gebeurde in de kerkelijke werkgroep Wageningen 750 zelf?*

Behalve in de verschillende deelprojecten is er ook veel gebeurd in onze werkgroep zelf. We begonnen als een divers samengestelde vergadergroep, mannen en vrouwen, verschillende leeftijden, verschillende kerken. Sommigen kenden elkaar en hadden al eens samengewerkt, anderen kwamen er vers in, soms in een later stadium. We begonnen als een formele vergadergroep met verschillende ideeën maar in de loop van de tijd zijn we meer en meer gaan lijken op een gemeenschap van christenen met een gezamenlijke droom. We hebben in de werkgroep veel beleefd met elkaar. We waren het niet altijd met elkaar eens maar het lukte telkens om verder te komen. We hebben met elkaar vergaderd, gegeten, gebeden, gelachen, gerouwd om het verlies van Job Francissen, en de verschillende deelprojecten beleefd en geëvalueerd. Het is een bijzondere en vormende tijd geweest voor ons allemaal. Job Francissen was, met zijn grote geloof, de grote inspirator van de "gemeenschapsvorming". Hij ging als stadsomroeper de verschillende kerken af en vertelde over onze plannen voor het jubileumjaar. Hij initieerde ook een gezamenlijke maaltijd en kookte voor ons in de zomer van 2012. Dit zorgde ervoor dat we elkaar ontmoeten als mens en bracht ons dichterbij elkaar. Dit was goed voor de samenwerking en ook de interesse in elkaar. We kregen



meer zicht op elkaars "bezieling" en konden elkaar beter helpen. We leefden met elkaar mee in de verschillende deelprojecten. Spijtig dat we juist Job moesten missen in deze gemeenschap. We hopen en bidden dat het besef dat we een "gemeenschap van christenen" zijn, zijn weg verder gaat vinden binnen de Wageningse kerken.

### **Eerste interkerkelijke openluchtviering, 9 juni 2013, Torckpark**

Uitgangspunt voor deze viering voor Wageningers van alle gezindten was het in beeld brengen en versterken van de verbondenheid tussen de christelijke kerken / geloofsgemeenschappen in Wageningen. De 'rode draad' zou daarbij moeten zijn: *750 jaar Wageningse kerkgeschiedenis, van schisma tot eenheid in verscheidenheid*. De aanwezigen zouden door de viering een verrassend, positief (ander) beeld moeten krijgen van wat de christelijke boodschap en opdracht in Wageningen betekent voor de samenleving. In het voorbereidingstraject is de rode draad losgelaten: het focussen op de kerkgeschiedenis met al haar schisma's zou immers het doel 'versterken van verbondenheid' kunnen ondermijnen. In plaats daarvan werd besloten om het thema "Stad van Vrede" aan te houden, van toepassing op onze "stad van de bevrijding" en tevens doorverwijzend naar het nieuwe Jeruzalem.

Een klein kernteam heeft heel hard gewerkt aan de voorbereiding en realisatie van de viering. Naast het kernteam zijn veel vrijwilligers/voorgangers/muzikanten bereid gevonden een onderdeel te willen verzorgen, of op de zondag bij de praktische organisatie te helpen. Die samenwerking plus het prachtige weer hebben er voor gezorgd dat de viering een succes werd. Naar schatting waren er 600-700 belangstellenden. Er was gekozen voor een strakke liturgische lijn, die door de volle breedte van het kerkelijk spectrum moest worden herkend. Er werden liederen gezongen uit verscheidene geloofsgemeenschappen en er waren zangkoren. Er was ruimte voor stilte en gebed. De twee korte preken belichtten het thema op allerlei manieren.



Er is een evaluatie uitgevoerd onder de vrijwilligers en bezoekers. Hieruit lijkt een brede belangstelling te bestaan voor een (twee- of meer)jaarlijkse interkerkelijke viering in de open lucht. Het Torckpark in het voorjaar of de zomer leent zich daar uitstekend voor. De zondagmiddag lijkt het meest geschikt. Een korte, krachtige viering, opgebouwd volgens de christelijke liturgische

hoofdlijnen, en met een sprekend thema heeft de voorkeur. Aandacht voor de kinderen is een randvoorwaarde, een goede geluidsinstallatie is onontbeerlijk voor gesproken woord, (koor)zang en instrumentale begeleiding. Het draaiboek van de interkerkelijke viering "**Stad van vrede**" kan prima als voorbeeld dienen voor toekomstige vieringen. De belangrijkste voorwaarde voor een geslaagde interkerkelijke viering is echter dat zij gedragen wordt door de (meeste) Wageningse geloofsgemeenschappen. Alleen zij zijn het die het besluit kunnen nemen om zo'n evenement te (laten) organiseren. Wellicht dat hierbij KerkNet een belangrijke rol kan spelen. De deelnemende kerken/geloofsgemeenschappen zullen financiële bijdragen moeten leveren om de onkosten te kunnen dekken. Deze zullen tussen € 1.000 en € 2.000 kunnen bedragen.

Tot slot: de interkerkelijke viering van 9 juni heeft laten zien dat heel veel mogelijk is als handen ineen worden geslagen voor die Ene Almachtige. Dat het vaker zo mag zijn!  
(uit: [Evaluatie van de viering. De uitgebreide evaluatie, compleet met aanbevelingen voor een eventuele volgende viering is op te vragen bij Martin Keijbets, \[m.keijbets@hetnet.nl\]\(mailto:m.keijbets@hetnet.nl\)](#))

## Canvaskapel 17 -13 mei, Arboretum Belmonte

In het bloeiende Arboretum Belmonte stond in mei de Canvas Kapel als cadeau aan en ter inspiratie van het jarige Wageningen Deze door Otto de Bruijne ontworpen Kapel bestaat uit panelen, waarop schilderijen zijn geprint. Deze schilderijen geven verschillende inspiratiebronnen weer. Het doel was om bezoekers en vrijwilligers aan het denken te zetten over hun eigen inspiratie. Ook verwees de Canvas Kapel naar het eerste kerkje van Wageningen dat niet ver van die plek staat. Via een wandelroute met uitleg over de omgeving konden bezoekers daarheen wandelen. Tenslotte kon via een bezoek aan de kapel toegeleefd worden naar de interkerkelijke viering op 9 juni.

Bij dit project waren ca 100 vrijwilligers uit verschillende kerken betrokken. Er zijn over de hele periode ongeveer 1000 bezoekers geweest. Zowel toevallige wandelaars als mensen die gericht voor de Kapel kwamen. Door het late voorjaar was het Arboretum met veel bloeiende rododendrons prachtig! De kapel vormde ook een prachtig geheel met zijn omgeving. Vooral de opening op 1<sup>e</sup> Pinksterdag trok, mede door het mooie weer veel mensen. Otto de Bruijne was erbij, burgemeester van Rumond en leden van de werkgroep Wageningen750. Compleet met luchtige sketch, hapje en drankje, openingshandeling van de burgemeester werd het een geslaagde bijeenkomst, waaraan ook in de pers ruim aandacht is besteed.

([De Gelderlander, 21 mei 2013](#))



Gedurende de twee weken was de Kapel continu bemenst. 's Nachts waren er slapers en overdag waren er gastheren/gastvrouwen. Zij zaten bij een tafel waar informatie te vinden was en boeken werden verkocht. Op verzoek gaven ze nadere toelichting. Enkele boeken waren als inkijkexemplaar beschikbaar. Deze werden veel gebruikt om de betekenis van de schilderijen te ontdekken. De bezoekers konden ook iets achterlaten. Een "impressiewand" stond los van de kapel, vlak bij de informatietafel. Mensen konden hun gedachten, gebeden en indrukken opschrijven met watervaste stiften. Voor de kinderen waren er vlaggetjes waar ze hun droom op mochten tekenen. Gedurende de twee weken zijn er ook verschillende activiteiten geweest. Een creatieve workshop, een bezoek van een dansimpressie groep, een Taizé viering een zang & poëzie avond. De rondleidingen door Otto werden erg op prijs gesteld.

De belangrijkste eerste actie voor dit project was het vinden van een geschikte datum en locatie en het regelen van toestemming voor het plaatsen van de kapel en de activiteiten er om heen. Daarna was het vinden van een kernteam dat de schouders onder deze activiteit wilde zetten een belangrijke vervolgstap. Dit is via bestaande contacten gegaan. Publiciteit door middel van posters, flyers, persberichten, website en facebook is een belangrijk aandachtspunt voor het kernteam geweest. Daarnaast was het vinden van voldoende vrijwilligers belangrijk. Uiteindelijk zijn bijna 100 vrijwilligers uit 7 kerken gevonden. Fantastisch!! Veel vrijwilligers waren nodig voor de taak van



gastheer/gastvrouw en voor de opbouw/afbouw. Het werven van mensen verliep in de praktijk het beste via bestaande contacten. Andere taken waren de financiën en de praktische uitwerking van de opbouw, afbouw, instructiemomenten en de opening, inspiratiewand, informatietafel en –materiaal. De grootste kostenpost was het gebruik van het Arboretum. Voor de Canvas Kapel hoefden alleen de onkosten te worden betaald. Er was de mogelijkheid om een gift te geven aan de kunstenaar. Dit is weinig gedaan. Wel zijn er veel boeken verkocht.

De periode van twee weken in het voorjaar was goed gekozen. Korter is niet aan te raden. Langer zou kunnen maar vergt dan wel veel van het kernteam. De instructieavond en ochtend van vrijwilligers en de opbouw- en afbouw met gezamenlijke maaltijd werden bijzondere momenten van ontmoeting. Ook het in de nacht kamperen in de buurt van de kapel vond men een bijzondere bezigheid. Naast het uitvoeren van hun taak, was het bekijken, praten over de kapel, de rust, stilte en de ontmoetingen onderling voor veel vrijwilligers heel inspirerend. Ook van bezoekers hebben we veel positieve respons gekregen. We hebben ook veel gehoord dat mensen het jammer vonden dat de kapel alweer weg was.

We kijken terug op een geslaagde activiteit. Het open karakter zorgde ervoor dat veel mensen los van kerken en stromingen zich lieten inspireren. We hopen dat er nog eens zo'n laagdrempelig event georganiseerd kan worden, mogelijk opnieuw voorafgaand aan een openlucht viering. Zowel voor de bezoekers als de vrijwilligers kan dat veel bijzondere ontmoetingen opleveren!

### **Wageningen Dient, april – juli 2013**

Het uitgangspunt achter dit deelplan was dat "dienst aan de medemens een belangrijk uitgangspunt is van christelijk handelen". Wij wonen in Nederland, een land met een hoge levensstandaard en welvaartsniveau, zeker ook in Wageningen, maar we zien tegelijk ook eenzaamheid, verdriet, depressie. Ook in Wageningen750 hebben mensen behoefte aan contact, aan een arm om een schouder. Als christenen wilden we dit feest aangrijpen om te laten zien dat "God mensenhanden nodig heeft".

Het plan is uitgevoerd met de Stichting Present Wageningen. De opzet van "Wageningen Dient" was om christenen uit Wageningen concreet de handen uit de mouwen te laten steken voor "minder bedeelde" mede-Wageningers, en wel als groep, bv. uit een kring, een bijbelgroep, een studentenvereniging, een gezin, een bestuur etc. Het aanbod van de groep werd door Present Wageningen gekoppeld aan hulpvragen zoals bekend bij maatschappelijke organisaties zoals Solidez, Opella, Markt 17, AZC/POL De Leemkuil, en het Leger des Heils. Voor deze "matching" is ook een website ontwikkeld [www.wageningdient.nl](http://www.wageningdient.nl). Het startsein voor het project werd op Goede Vrijdag gegeven door Minister Dijsselbloem die samen met een werkgroep van de Raad van Kerken de tuin van een Wageninger met de ziekte ALS opknapte.

De initiatiefnemer van dit deelplan Job Francissen werd helaas ernstig ziek in mei en overleed na een periode in coma op 23 juli.

In de periode april – juli hebben 15 projecten plaats gevonden. Dat waren zowel praktische als sociale projecten waarin 121 mensen zich vrijwillig voor de ander hebben ingezet, wat overeen kwam met totaal 490 uur vrijwilligerswerk.

Stichting Present Wageningen zet het werk van Wageningen Dient, het koppelen van groepen vrijwilligers aan mensen met een maatschappelijke hulpvraag, voort. [www.stichtingpresent-wageningen.nl](http://www.stichtingpresent-wageningen.nl)

## **Gospelnight “You’ll never walk alone”, 21 juni 2013, stadion De Wageningse Berg**

Het doel van dit deelplan was om als gezamenlijke kerken de stad Wageningen ter gelegenheid van haar 750e verjaardag een feest in de vorm van een “gospelnight” aan te bieden in stadion De Wageningse Berg.

Daarbij werden een aantal bijzondere en ongewone elementen samengebracht: samenzang van algemeen bekende gospels, voetbal stadionkrakers voor de voormalige FC Wageningen en het levenslied met de bekende zanger/solist Danny de Munk. De samenzang werd ondersteund door een groot projectkoor van The Choir Company met 200 zangers en bandleden waarvan de helft uit Wageningen en directe omgeving afkomstig én de overigen uit het hele land. Oud-professionals van FC Wageningen, de voormalige bespelers van het stadion, kregen bloemen voor de gloriédagen uit het verleden en het clublied van FC Wageningen schalde weer vanaf de Berg: “... zodat het zelfs in Arnhem wordt gehoord”. Danny de Munk sloot de avond gezamenlijk met het publiek af met het zingen van “You’ll never walk alone”. Op deze wijze spraken de Wageningse kerken op deze avond de wens uit voor de komende 750 jaar om elkaar in de Wageningse samenleving op te zoeken en in verbondenheid met elkaar te leven.

De combinatie van muziekstijlen op de gospelnight was ongewoon en werd als zeer bijzonder ervaren. Voor de deelnemers aan het projectkoor, die tevoren een hele zaterdag in Wageningen geoefend hadden, was het ook een heel bijzondere en inspirerende ervaring. Door de bezoekers werd de gospelnight zeer gewaardeerd, zoals bleek uit de vele reacties tijdens en na afloop w.o. van burgemeester van Rumund en de vertegenwoordigers van de “werkgroep Wageningen750”.



De “Gospelnight” was een groot project met een aanzienlijk financieel risico dat voor een heel groot deel met grote inspanning door een klein (en onervaren) team van 6 leden werd voorbereid en uitgevoerd, aangevuld op de dag zelf met ca. 15 vrijwilligers. Vanwege het financiële risico is het project buiten de begroting voor de kerken gehouden en is naar externe garantstelling voor een eventueel tekort gezocht. Het risico lag vooral in de hoge kosten van de solist/zanger en van de techniek in het stadion bij een dergelijk concert. Ondanks grote publicitaire inspanningen en flyeren in grote delen van de stad, trok het evenement slechts 332 betalende bezoekers. Het totale aantal deelnemers incl. vrijkaarten, genodigden en uitvoerenden was ca. 600.

## **Basisschoolproject “Kinderen in de kerk”, vanaf september 2013**

Het doel van dit deelplan was kinderen laten kennismaken met de kerk van toen, van nu en van de toekomst. De doelgroep: kinderen van de basisscholen in Wageningen. Voor de basisscholen in Wageningen zijn een lesmap en een website met webquest gemaakt, waarop ook mooie filmpjes staan die in de kerken zijn gemaakt ([www.kijkesindekerk.nl](http://www.kijkesindekerk.nl)). Dit pakket is in september 2013 als project aangeboden aan alle Wageningse basisscholen.



Op Open Kerkendag 12 oktober is een speurtocht langs alle Wageningse kerken voor kinderen georganiseerd vanaf de Grote Kerk. Tijdens de speurtocht konden de kinderen deelnemen aan een workshop in De Wagenburcht. De speurtocht eindigde in de Johannes de Doperkerk met een kindertheater voorstelling. In deze kerk is als onderdeel van het project ook met de expositiegroep van de kerk een fototentoonstelling gehouden op de zaterdagen 12, 19 en 26 oktober. Het doel van deze tentoonstelling was om via foto's de activiteiten van de kerkelijke gemeenschappen in Wageningen zichtbaar te maken voor de bezoekers. Ook werd via foto's een beeld gegeven van de East Kids Club, de Voedselbank, het Inloopcentrum en Kom-Eet. De foto-expositie is goed bezocht door ongeveer 300 bezoekers.



Het oorspronkelijke doel van het project is helaas slechts beperkt bereikt. Het blijkt lastig basisscholen, die al veel aan hun hoofd hebben, mee te laten doen aan een dergelijk project. Via een directeur wordt een dergelijk project vaak afgewezen. De leraren, door ouders van leerlingen benaderd, zijn vaker bereid mee te doen aan deze projecten. Op niet-christelijke scholen is dit de enige ingang. De (openbare) Nudeschool heeft direct aangegeven geen christelijke onderwerpen te behandelen. In ieder geval zullen scholen ook veel eerder benaderd moeten worden. Uiteindelijk hebben 2-3 scholen werkelijk

deelgenomen. Van een school heeft een groepje kinderen wel meegewerkt aan het maken van een filmpje. De deelname aan de speurtocht was ook beperkt. De kindertheatervoorstelling was wel redelijk goed bezocht. De foto-expositie was mooi en kreeg een behoorlijk aantal bezoekers die tegelijkertijd daarmee ook de kerk binnen kwamen. De films voor de website zijn goed gemaakt en informatief. Ze geven een goed beeld van de Wageningse kerken en zouden nog vaker gebruikt kunnen worden. De jeugdige presentatrice van de films heeft dat zo goed gedaan dat ze mocht meedoen aan de wedstrijd voor jeugdjournaal presentatrice. Ook voor de kerken is de website goed bruikbaar. Dit is een laagdrempelige manier om kinderen in de Wageningse kerken te laten kijken. Voor de meesten is de kerk daadwerkelijk binnen gaan een te grote stap. Ook het "bezoeken" van een andere geloofsgemeenschap is op deze manier mogelijk.

De activiteiten voor kinderen voegen misschien een nieuwe dimensie toe aan de Open Kerkendag. Mogelijk zou een wat aangepaste website met filmpjes ook gebruikt kunnen worden om de kerken op een andere manier open te stellen voor de Wageningse bevolking en ook om de Open Kerkendag aan te kondigen. Voor de Open Kerkendag is een spandoek gemaakt met daarop de website. Dit spandoek kan weer gebruikt worden tijdens de volgende Open Kerkendagen.

### **Ontmoetingsbijeenkomsten "Kerken en Wageningen 750 jaar, 23 en 30 september – 14, 22 en 28 oktober 2013"**

In deze bijeenkomsten ging het om specifiek kerkelijke aspecten, waarbij speciaal aandacht werd gegeven aan hun betekenis voor Wageningen als geheel anno 2013 en de inspiratie die dat kan bieden voor de toekomst. Op de vijf avonden traden vijf verschillende geloofsgemeenschappen als organisator en gastheer op.

Op de eerste avond stond de (internationale) student centraal. Drs. Monique Samuel, columnist met Egyptische achtergrond, ging diepgaand in op de vraag, hoe een bewust christen zich als student en wetenschapper in een godsdienstvijandige en

technocratische wereld kan handhaven. Dit bood duidelijk herkenning, versterking en stimulant. Zeker waar buiten Nederland religie vaak een belangrijkere rol speelt, is het van groot belang hiermee individueel maar ook samen bezig te zijn.

Op de tweede avond kwam het typisch Wageningse thema van Bevrijding aan de orde. Die moet soms bewerkstelligd worden in gevechtssituaties. Wat gaat er dan door mensen heen, als soldaat, als leidinggevende en geestelijk begeleider? Zowel angst als verbondenheid blijken dan te ontstaan. Hoe geven we dit een plaats, eventueel religieus? Onderlinge afhankelijkheid en kwetsbaarheid zijn dan onontkoombaar. Waar de verantwoordelijkheden liggen, blijkt niet eenvoudig. Aan de organisatie werd bijgedragen door het Comité 4 en 5 mei Wageningen .

Op de derde avond waren er tien Wageningse geloofsgemeenschappen die hun "lijflied" ten gehore brachten en toelichtten. In de zang en muziek bleek bij de verschillende gemeenschappen een grote diversiteit. Soms was het karakter poëtisch en mystiek, soms sterk getuigend. Andries Govaert omschreef en duidde de verschillen in stijl. Met het samen luisteren en zingen leidde dit tot een bijzondere muziekavond. Er was groot enthousiasme over dit programma bij de meer dan honderd deelnemers.

Op de vierde avond werd gesproken over een hernieuwde inzet van de Wageningse kerken en kerkleden bij de opvang van vluchtelingen en illegalen. De aanwezigen werden bijgepraat over de landelijke stand van zaken op dit terrein. Geprobeerd wordt om in Wageningen te komen tot een permanent Opvanghuis samen met Vluchtelingen Onder Dak en de Woningstichting.

Op de vijfde avond vond een update plaats over de taak van de kerk op het terrein van zorg. Het omzien naar elkaar heeft in deze tijd van individualisering en deregulering nieuwe betekenis gekregen. Wageningse initiatieven als het Inloopcentrum Markt 17, Kom-Eet en het Diaconaal WMO Platform kregen uitgebreid aandacht, naast plannen tot een Maatjesproject bij (dreigende) schulden en een Sociaal Diaconaal Noodfonds.

Op elk van de avonden waren minstens 25 deelnemers aanwezig, steeds van zeer diverse herkomst, met als uitschieter op de muziekavond ca. 100 deelnemers.

## **Boek "Geloven in Wageningen. Diversiteit en eigenheid anno 2013".**

Enkele gedachten waren leidend bij het plan voor dit boek. Voorop stond het doel om ter gelegenheid van Wageningen 750 een boek te maken waarin een overzicht te vinden is hoe in Wageningen door de eeuwen heen religie werd beleefd in de vorm van een boek over de geschiedenis van de christelijke kerken in Wageningen. Daarbij was het idee om oorspronkelijke teksten, die vanuit de kerken zelf geschreven zijn, op te nemen.

Al bij de eerste vergadering is het plan stevig bijgeschaafd. De nadruk op de geschiedenis zou niet bijdragen aan de leesbaarheid, want het zou in de eerste plaats een leesbaar en boeiend boekje moeten worden. De beleving van het christelijke geloof in de diverse geloofsgemeenschappen kwam meer centraal te staan. Het idee om ook andere religies dan het christendom hierin te betrekken werd verlaten, met uitzondering van het jodendom. De uitdaging ontstond om in duizend woorden een compacte en informatieve tekst te maken.

De planning van het proces was in het begin niet eenvoudig. Wanneer in het jaar moet het boekje verschijnen? Hoe zit dat met deadlines? Wat nemen wij wel op en wat niet?



Welke criteria hanteren wij daarbij? Wie gaat het drukken? Hoe gaan we met kleurenfoto's om? En last but not least, hoeveel boekjes laten we drukken? Hoe hoog zijn de kosten? Kunnen we het financieel rond krijgen? Het boekje moest gefinancierd worden uit de verkoop, vooral binnen de geloofsgemeenschappen. Het is allemaal gelukt. De schrijvers van 14 Wageningse geloofsgemeenschappen en van het Inloopcentrum zijn hard aan het werk gegaan. Gedurende het proces zijn de meeste van bovenstaande vragen beantwoord.

Het was een mooi idee om het boekje te laten verschijnen op Open Kerkendag 12 oktober. De burgemeester bleek bereid om het boekje officieel in ontvangst te nemen in de Grote Kerk. Voor zover bekend is het boekje goed ontvangen. De bestelde 750 exemplaren hebben hun weg bijna volledig gevonden (735 eind januari 2014). Het boekje geeft een mooi overzicht van de geloofsbeleving in de Wageningse kerken.



### **De kerkelijke werkgroep Wageningen750**

Evert de Bruijne, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Leontine van Eck, Vineyard Gemeente – Canvaskapel/Interkerkelijke viering

Job Francissen, Baptistengemeente De Ontmoeting – Wageningen Dient

Evert Kloosterboer, Protestantse Gemeente te Wageningen – Interkerkelijke viering

Ruud Meester, Het Apostolisch Genootschap – boekje Geloven in Wageningen

Thera Parmentier, ABC Evangeliegemeente Salem – Basisschoolproject Kinderen in de Kerk

Jaap Schouls, Protestantse Gemeente te Wageningen - Ontmoetingsbijeenkomsten

Trees Smit, ABC Evangeliegemeente Salem – Basisschoolproject Kinderen in de Kerk

Rikje van de Weerd, Vineyard Gemeente – Canvaskapel

Martin Keijbets, RK Geloofsgemeenschap - Gospelnight (voorzitter)